

## De asceet en de muis

(*Hitopadeśa*, boek IV, fabel 5)



In het woud van Gautama woonde eens een wijze met de naam Mahātapas.  
Eens zag hij een klein muisje vlakbij zijn kluizenaarswoning, dat uit de bek van een kraai gevallen was.  
De asceet, die medelijden met hem had, bracht hem toen met korrels wilde rijst groot.  
De asceet zag een kat die achter de muis aan rende met de bedoeling hem op te vreten.  
Door de kracht van zijn ascese veranderde hij toen de muis in een heel sterke kat.  
De kat was bang voor een hond.  
Toen veranderde hij de kat in een hond.  
Maar de hond was heel bang voor een tijger.  
Daarom werd de hond toen meteen in een tijger veranderd.  
Al was hij nu ook een tijger, de asceet keek naar hem als was hij nog steeds de muis.  
En daarom zeiden alle mensen die daar waren, en die de tijger zagen:  
“Deze muis hier is door de asceet in een tijger veranderd.”  
De tijger, die dit hoorde, was daardoor geïrriteerd en dacht:  
“Zolang als deze asceet leeft, zal dat verhaal over mijn oorspronkelijke lichaamsvorm, dat zo oneervol is, nooit stoppen.”  
Toen hij dat had bedacht, kwam het plan bij hem op de asceet te doden.  
De asceet was op de hoogte van zijn plan en zei: “Word weer een muis!” en toen was de tijger weer in een muis veranderd.  
Daarom heb ik gezegd:  
Wanneer een laagstaand iemand een hoge positie bereikt, wil hij zijn meester doden, net zoals de muis die tot tijger geworden was, de asceet wilde doden.